

Tin Lành Theo Ma-thi-ơ (57)
Một Vị Còn Hơn Đấng Tiên Tri
Ma-thi-ơ 11:1 – 11

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Kỳ trước chúng ta đã học tập đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 10:40 – 42, ấy là phần cuối cùng của lời dặn bảo của Chúa Giê-su trước khi các môn đồ đi rao truyền Tin Lành. Hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp Ma-thi-ơ 11:1 – 11.

Bây giờ chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh trên từng bước một.

Thầy Có Phải Là Đấng Phải Đến?

Ma-thi-ơ 11:1 – 3 ¹ Và, Đức Chúa Giê-su đã dạy các điều đó cho mười hai môn đồ rồi, bèn lìa khỏi chỗ này đặng đi giảng dạy trong các thành xứ đó. ² Khi Giăng ở trong ngục nghe nói về các công việc của Đấng Christ, thì sai môn đồ mình đến thưa cùng Chúa rằng: ³ “Thầy có phải là Đấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi Đấng khác chăng?”

Câu 2 của đoạn Kinh Thánh trên nói rằng Giăng ở trong ngục. Tại sao Giăng Báp-tít lại ở trong ngục?

Ma-thi-ơ 14:3 – 5 ³ Số là, bởi có Hê-rô-đi-a, vợ Phi-líp, là em mình, nên vua Hê-rốt đã truyền bắt trói Giăng và bỏ tù. ⁴ Vì Giăng có can vua rằng: “Vua không có phép được lấy người đó làm vợ.” ⁵ Vua muốn giết Giăng, song sợ dân chúng, vì họ đều tôn Giăng là đấng tiên tri.

Giăng Báp-tít can vua Hê-rốt không nên lấy Hê-rô-đi-a làm vợ, vì Hê-rô-đi-a vốn là vợ của em vua. Cho nên vua đã truyền bắt trói Giăng và bỏ vào tù ngục.

Trong câu 2 và 3 của đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 11:1 – 3 Giăng sai môn đồ của mình đi thưa cùng Chúa Giê-su rằng: “Thầy có phải là Đấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi Đấng khác chăng?” Giăng nghi ngờ rằng Chúa Giê-su không phải là Đấng phải đến, hay nói một cách khác, người nghi ngờ rằng Chúa Giê-su không phải là Đấng Cứu Thế Christ. Tại sao vậy?

Để giúp đáp câu hỏi này chúng ta phải tra khảo những đoạn Kinh Thánh trong Cựu Ước nói về Đấng Cứu Thế. Có rất nhiều đoạn Kinh Thánh trong Cựu Ước báo trước rằng Chúa Trời Gia-vê sẽ sai một Đấng Cứu Thế đến thế gian để giải cứu người dân của Ngài. Trong một số những đoạn Kinh Thánh đó mô tả Đấng Cứu Thế là một vị vua cai trị dân Y-sơ-ra-ên, và vị vua này sẽ giải cứu họ ra khỏi sự đàn áp của kẻ thù.

1. Đấng Cứu Thế Christ là một vị vua cai trị dân Y-sơ-ra-ên:

Mi-chê 5:2 ² Còn người, hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta,
Người thật nhỏ trong các chi tộc của Giu-đa,
Nhưng từ nơi người sẽ xuất hiện một người,
Người ấy sẽ thay Ta cai trị dân Y-sơ-ra-ên,
Gốc tích người từ thuở trước,
Từ những ngày xa xưa.

Mi-chê 5:2 chỉ ra rằng từ Bết-lê-hem Ép-ra-ta sẽ xuất hiện một người, ấy chính là Đấng Cứu Thế, người sẽ thay mặt Chúa Trời Gia-vê cai trị dân Y-sơ-ra-ên. Bởi vậy Đấng Cứu Thế sẽ là một vị vua. Ma-thi-ơ 2:6 đã trích dẫn Mi-chê 5:2 trong khi báo trước về nơi sinh của con trẻ Giê-su: “Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật người chẳng kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ người sẽ ra một tướng, Là Đấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta.”

Xa-cha-ri 9:9 ⁹ Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy thổi tiếng reo vui! Đây, Vua người đến cùng người, Ngài là công nghĩa và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cỡi lừa, tức là con của lừa cái.

Xa-cha-ri 9:9 nói rằng một vị Vua sẽ đến cùng người dân Y-sơ-ra-ên, Ngài là công nghĩa và sẽ ban sự cứu rỗi cho người dân. Đoạn Kinh Thánh trên đã được trích trong Ma-thi-ơ 21:5 trong khi mô tả Chúa Giê-su cỡi trên con lừa vào thành Giê-ru-sa-lem: “Hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng: Đây, Vua người đến cùng người, Nhu mì, cỡi lừa Và lừa con, là con của lừa cái mang ách.”

2. Đấng Cứu Thế Christ sẽ đánh bại những kẻ thù chống đối lại cai trị của Ngài

Thi Thiên 110:1 ¹ Đức Gia-vê phán cùng Chúa tôi rằng: “Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch người làm bệ chân cho người.”

Một Vị Còn Hơn Đấng Tiên Tri

Thi Thiên 110:1 đã được trích trong Ma-thi-ơ 22:44: “Chúa Trời Gia-vê phán cùng Chúa tôi: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến khi nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi”

3. Đấng Cứu Thế Christ sẽ lập lên sự công bằng cho các dân tộc trên thế gian

Ê-sai 42:1 – 4 ¹ Đây, đây tớ ta đây, là kẻ ta nâng đỡ; là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt linh ta trên ngươi, ngươi sẽ tỏ ra sự công bằng cho các dân ngoại. ² Người sẽ chẳng kêu la, chẳng lên tiếng, chẳng để ngoài đường phố nghe tiếng mình. ³ Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã giập, và chẳng dập tim đèn còn hơi cháy. Người sẽ lấy lẽ thật mà tỏ ra sự công bằng. ⁴ Người chẳng mòn mỏi, chẳng ngã lòng, cho đến chừng nào lập xong sự công bằng trên đất; các cù lao sẽ trông đợi luật pháp người.

Ê-sai 42:1 – 4 đã được trích trong Ma-thi-ơ 12:18 – 21 để mô tả tâm hồn công nghĩa thánh sạch và đồng thời đầy dẫy nhân từ thương xót của Chúa Giê-su: “¹⁸ Đây, tôi tớ ta đã chọn, Là người mà ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thánh Linh ta ngự trên ngươi, Người sẽ rao giảng sự công bằng cho dân ngoại. ¹⁹ Người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la, Và chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái. ²⁰ Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, Cho đến chừng nào người khiến sự công bằng được thắng. ²¹ Dân ngoại sẽ trông cậy danh người.”

Những đoạn Kinh Thánh trên Mi-chê 5:2, Xa-cha-ri 9:9, Thi Thiên 110:1 và Ê-sai 42:1 – 4 đều chỉ ra rằng khi Đấng Cứu Thế Christ đến, Ngài là một vị vua, Ngài sẽ lãnh đạo người dân chống đối lại những kẻ thù đàn áp họ, và Ngài còn lập lên sự công bằng chẳng những cho dân Y-sơ-ra-ên, mà cho tất cả các dân tộc trên thế gian nữa.

4. Giảng Báp-tít cũng truyền giảng rằng Đấng Cứu Thế sẽ cầm sàng rây sạch lúa mình

Khi Giảng Báp-tít bắt đầu kêu gọi người dân ăn năn hối cải và chịu phép báp-tem, người cũng dạy rằng Đấng đến sau người, tức là Đấng Cứu Thế Christ sẽ cầm sàng rây sạch lúa mình, chứa lúa vào kho, và thiêu đốt trấu trong lửa không hề tắt:

Ma-thi-ơ 3:11 – 12 ¹¹ “Ta làm phép báp-tem cho các người bằng nước để ăn năn tội, nhưng Đấng đến sau ta, vĩ đại hơn ta; ta không đáng xách dép cho Ngài. Ngài sẽ làm phép

báp-tem cho các người bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. ¹² Tay Ngài cầm sàng rây sạch lúa mình, chứa lúa vào kho, và thiêu đốt trấu trong lửa không hề tắt.”

Trong Ma-thi-ơ 3:11 – 12 Giảng Báp-tít nói rằng Đấng Cứu Thế Christ sẽ tiêu diệt những kẻ gian ác không chịu ăn năn hối cải và tiếp tục sống trong tội lỗi. Nhưng thật ra những kẻ gian ác sẽ bị thiêu đốt vào Ngày Phán Xét, chứ không phải hiện bây giờ. Trong thế hệ này Chúa Trời Đức Gia-vê ban ân điển cho người đời để họ được nghe giảng về Tin Lành và cơ hội để ăn năn hối cải. Sự phán xét sẽ đến sau khi Chúa Giê-su Christ trở về thế gian này.

Qua những đoạn Kinh Thánh trên, chúng ta thấy rằng Giảng Báp-tít đang mong chờ Đấng Cứu Thế Christ sẽ tổ chức một đạo quân hùng mạnh để lật đổ cai trị của Đế Quốc La-mã và giải cứu người dân ra khỏi sự đàn áp của dân ngoại. Nhưng Giảng thấy rằng thay vì tổ chức một đạo quân thì Chúa Giê-su hướng dẫn các môn đồ đi khắp các làng các thành để truyền giảng Tin Lành và chữa bệnh trừ quỷ, cho nên Giảng bắt đầu nghi ngờ Chúa Giê-su có phải là Đấng Cứu Thế Christ hay không, và người sai các môn đồ của mình đi hỏi Chúa Giê-su rằng: “Thầy có phải là Đấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi Đấng khác chăng?”

Lời Đáp Của Chúa Giê-su Cho Giảng Báp-tít

Này là lời đáp của Chúa Giê-su cho Giảng Báp-tít.

Ma-thi-ơ 11:4 – 6 ⁴ Đức Chúa Giê-su đáp rằng: “Hãy về thuật lại cùng Giảng những điều các người nghe và thấy: ⁵ kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ nghèo khổ được nghe giảng tin lành. ⁶ Phước cho ai chẳng vấp phạm vì có ta!”

1. Lời tiên tri của Ê-sai đã được ứng nghiệm

Xin các bạn để ý, những điều Chúa Giê-su nói trong câu 5: “kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ nghèo khổ được nghe giảng tin lành” đều là trích từ lời tiên tri của Ê-sai:

Ê-sai 29:18 – 19 ¹⁸ Trong ngày đó, kẻ điếc sẽ nghe những lời trong sách; con mắt của kẻ đui sẽ xem thấy từ sự tối tăm mù mịt. ¹⁹ Những người nhu mì cũng sẽ được thêm sự vui vẻ

Một Vị Còn Hơn Đấng Tiên Tri

trong Đức Gia-vê, những kẻ nghèo khổ trong loài người sẽ nhân Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên mà mừng rỡ.

Ê-sai 35:5 – 6 ⁵ Bảy giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rống tai. ⁶ Bảy giờ, kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưới kẻ câm sẽ hát. Vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng, và những suối chảy ra trong nơi sa mạc.

Ê-sai 61:1 ¹ Thần của Chúa Gia-vê ngự trên ta; vì Đức Gia-vê đã xức dầu cho ta, để giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến để đặt rịt những kẻ vỡ lòng, để rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục;

Chúa Giê-su bảo Giảng Báp-tít hãy đọc kỹ những lời tiên tri của Ê-sai nói về Đấng Cứu Thế Christ. Khi Đấng Cứu Thế đến, Ngài quả thật là vua cai trị dân Y-sơ-ra-ên, mà Ngài còn rao truyền tin lành của Chúa Trời Gia-vê, ban tự do cho tù nhân, rịt những kẻ vỡ lòng, chữa lành các thứ bệnh tật v.v.

Không chừng các bạn nghĩ rằng Chúa Giê-su quả thật chữa lành tất cả bệnh tật và rao truyền Tin Lành, nhưng Chúa đâu phải là vị vua của nước Y-sơ-ra-ên? Nếu Chúa không phải là vị vua của nước Y-sơ-ra-ên, thì Chúa đâu có quyền hành ban tự do cho các tù nhân trong ngục?

Hỡi các bạn ơi, Chúa Giê-su đang nói về những chuyện thuộc linh, chứ không phải là những chuyện của thế gian này.

2. Nước của Chúa Giê-su là một nước thuộc linh

Đầu tiên, nước của Chúa Giê-su là thuộc linh, chứ không thuộc về thế gian này:

Giăng 18:36 ³⁶ Đức Chúa Giê-su đáp lại rằng: “Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian này, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, để ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới.”

Vậy nước của Chúa Giê-su là thuộc về đâu?

Ê-phê-sô 5:5 ⁵ Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dân, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời.

Đoạn Kinh Thánh trên Ê-phê-sô 5:5 chỉ ra rằng nước của Đức Chúa Trời và nước của Đấng Christ là một, nước của Chúa Giê-su Christ tức là nước của Đức Chúa Trời Gia-vê. Và những kẻ phạm tội lỗi không được dự phần trong nước của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ.

Cô-lô-se 1:13 – 14 ¹³ Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu của Ngài, ¹⁴ trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, sự tha tội.

Đoạn Kinh Thánh trên Cô-lô-se 1:13 – 14 nói rằng Chúa Trời đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, và dời chúng ta qua nước của Con. Vậy nước của Con là trái ngược với quyền của sự tối tăm, cho nên nước của Con là quyền của ánh sáng, và ở trong Con chúng ta có sự cứu chuộc, sự tha tội.

Hai đoạn Kinh Thánh trên Ê-phê-sô 5:5 và Cô-lô-se 1:13 – 14 chỉ ra rằng nước của Chúa Giê-su Christ chính là nước Chúa Trời. Nước của Chúa Giê-su là quyền của ánh sáng, khi chúng ta ở trong nước của Chúa thì ta đã thoát khỏi quyền hành của tối tăm, chúng ta có sự cứu chuộc và sự tha tội.

3. Chúa Giê-su giải cứu các tù nhân của tội lỗi

Điểm thứ hai là hết thảy người đời đều là tội mọi của tội lỗi và nằm dưới quyền hành của ma quỷ, Chúa Giê-su đến để giải cứu các tù nhân của tội lỗi:

Giăng 8:34 – 36 ³⁴ Đức Chúa Giê-su đáp rằng: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tội mọi của tội lỗi. ³⁵ Vả, tội mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn. ³⁶ Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.

4. Chúa Giê-su nhắc nhở Giăng Báp-tít đừng vấp phạm

Một Vị Còn Hơn Đáng Tiên Tri

Trong Ma-thi-ơ 11:4 – 5 Chúa Giê-su bảo Giăng hãy đọc kỹ những lời tiên tri báo trước về Đáng Cứu Thế Christ, Chúa giải thích cho Giăng biết rằng Chúa đang làm những việc của Đáng Cứu Thế Christ, và Chúa quả thật là Đáng Cứu Thế Christ.

Rồi trong Ma-thi-ơ 11:6 “Phước cho ai chẳng vấp phạm vì có ta!” Chúa nhắc nhở Giăng hãy cảnh thận, kẻ người nghĩ rằng Chúa Giê-su không phải là Đáng Cứu Thế và người đi tìm Đáng khác, nếu người làm như vậy thì người sẽ vấp phạm.

Giăng Báp-tít

Sau đó Chúa Giê-su giảng giải cho dân chúng biết rõ về con người Giăng Báp-tít.

1. Giăng Báp-tít còn hơn đáng tiên tri

Ma-thi-ơ 11:7 – 10 ⁷ Khi họ ra về, Đức Chúa Giê-su mới phán về việc Giăng cho đoàn dân nghe, rằng: “Các người đã đi xem chi trong đồng vắng? Có phải xem cây sậy bị gió rung chẳng? ⁸ Các người đi xem cái chi nữa? Có phải xem người mặc áo tốt đẹp chẳng? Kia, những người mặc áo tốt đẹp thì ở trong đền vua. ⁹ Nhưng các người lại đi xem cái chi nữa? Có phải là xem đáng tiên tri chẳng? Phải, ta nói cùng các người, còn hơn đáng tiên tri nữa. ¹⁰ Ấy vì người đó mà có chép rằng: “Này, ta sai sứ ta đến trước mặt con, dọn dọn đường sẵn cho con đi.”

Chúa Giê-su phán rằng Giăng còn hơn đáng tiên tri nữa. Tại sao Giăng có địa vị cao như thế?

Trong câu 9 và câu 10 Chúa phán rằng: “Nhưng các người lại đi xem cái chi nữa? Có phải là xem đáng tiên tri chẳng? Phải, ta nói cùng các người, còn hơn đáng tiên tri nữa. ¹⁰ Ấy vì người đó mà có chép rằng: “Này, ta sai sứ ta đến trước mặt con, dọn dọn đường sẵn cho con đi.” Giăng là sứ giả sai đi trước mặt Con của Chúa Trời để dọn đường cho Con (Xin các bạn đọc bài giảng [“Giăng Báp-tít Dọn Đường Của Chúa Giê-su”](#) để hiểu rõ những việc làm của Giăng Báp-tít). Trong Cựu Ước có rất nhiều tiên tri, nhưng chỉ có một mình Giăng là sứ giả đi trước mặt Con của Chúa Trời để dọn đường cho Con, cho nên Giăng là còn hơn một đáng tiên tri.

2. Kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Đàng còn lớn hơn Giăng Báp-tít

Ma-thi-ơ 11:1 – 11

Nhưng Chúa Giê-su nói tiếp rằng kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Đàng còn lớn hơn Giăng.

Ma-thi-ơ 11:11 “Quả thật, ta nói cùng các người, trong những người bởi đàn bà sinh ra, không có ai được lớn hơn Giăng Báp-tít, nhưng mà kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Đàng còn lớn hơn người.”

Trong Ma-thi-ơ 11:11 Chúa thậm chí nói rằng trong những người bởi đàn bà sinh ra, không có ai lớn hơn Giăng Báp-tít. Hết thầy người đời trên thế gian đều là bởi đàn bà sinh ra, vậy có nghĩa là hết thầy người đời trên thế gian không một ai là lớn hơn Giăng. Nhưng kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Đàng lại lớn hơn Giăng. Ai là kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Đàng?

Đầu tiên những người trong nước Thiên Đàng hẳn không thuộc về thế gian này. Những người trong nước Thiên Đàng là ai?

Giăng 1:10 – 13 ¹⁰ Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. ¹¹ Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. ¹² Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền năng trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, ¹³ là kẻ chẳng phải sinh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời vậy.

Đoạn Kinh Thánh trên Giăng 1:10 – 13 chỉ ra rằng những người tin danh của Ngôi Lời thì được ban cho quyền năng trở nên con cái Đức Chúa Trời, và họ là sinh bởi Đức Chúa Trời.

Vậy con cái Đức Chúa Trời có cuộc sống thân thể và cuộc sống thuộc linh. Cho dù thân thể của họ là sinh bởi đàn bà, nhưng cuộc sống thuộc linh của họ là sinh bởi Đức Chúa Trời. Họ chắc ở trong nước Thiên Đàng. Và kẻ nhỏ nhất trong con cái Đức Chúa Trời cũng lớn hơn Giăng Báp-tít.

Điểm thứ hai là liên quan đến quan niệm về lớn và nhỏ trong nước Thiên Đàng, và quan niệm này là hoàn toàn trái ngược với quan niệm của thế gian.

Ma-thi-ơ 18:4 ⁴ Vậy, hễ ai tự hạ mình xuống như đứa trẻ này, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng.

Một Vị Còn Hơn Đáng Tiên Tri

Trong thời của Chúa Giê-su, địa vị của đấng trẻ là rất thấp hèn, đấng trẻ là tương đương với tôi mọi: **Ga-la-ti 4:1** “¹ Và, tôi nói rằng người kế tự dầu là chủ của mọi vật, mà đấng còn thơ ấu, thì chẳng khác chi kẻ tôi mọi” Bởi vậy Ma-thi-ơ 18:4 nói rằng hễ ai tự hạ mình xuống như đấng trẻ có nghĩa là tự hạ mình xuống như tôi mọi, thì người ấy sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng.

Ma-thi-ơ 23:11 ¹¹ Song ai lớn hơn hết trong các người, thì sẽ làm đầy tớ các người.

Câu Ma-thi-ơ 23:11 dạy rằng kẻ nào lớn hơn hết thì sẽ làm đầy tớ hầu hạ mọi người. Kẻ nào càng lớn thì hầu hạ càng nhiều người, rốt cuộc kẻ lớn hơn hết thì hầu hạ tất cả mọi người.

Lu-ca 9:48 ⁴⁸ mà phán rằng: “Hễ ai vì danh ta mà tiếp con trẻ này, tức là tiếp ta; còn ai tiếp ta, tức là tiếp Đấng đã sai ta. Vì kẻ nào nhỏ nhất trong các người, chính người đó là kẻ lớn.”

Câu Kinh Thánh Lu-ca 9:48 dạy rằng kẻ nhỏ nhất trong các môn đồ chính là kẻ lớn ở nước Thiên Đàng.

Ba đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 18:4, Ma-thi-ơ 23:11 và Lu-ca 9:48 chỉ ra rằng trong nước Thiên Đàng quan niệm lớn và nhỏ là hoàn toàn trái ngược với quan niệm của người đời:

- Một kẻ nhỏ nhất thì chính là kẻ lớn
- Một kẻ tự hạ mình xuống để hầu hạ người khác là kẻ lớn nhất
- Một kẻ lớn nhất thì sẽ hầu hạ mọi người

Chúa Giê-su nói trong Ma-thi-ơ 11:11 rằng kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Đàng còn lớn hơn Giăng Báp-tít, nhưng kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Đàng lại chính là kẻ lớn nhất và người ấy hầu hạ mọi người.

Chúa Giê-su muốn dạy bảo chúng ta rằng quả thật Giăng Báp-tít là còn hơn đáng tiên tri nữa, tất cả người đời trên thế gian không ai là lớn hơn Giăng. Nhưng chúng ta không thuộc về thế gian, chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, khi chúng ta tự hạ mình xuống để trở thành kẻ nhỏ nhất hầu hạ mọi người thì chúng ta còn lớn hơn Giăng.

Kết Luận

Bây giờ chúng ta tổng hợp lại tất cả những điều đã tra khảo ở trên:

Ma-thi-ơ 11:1 – 11

- Giăng Báp-tít sai các môn đồ đi hỏi Chúa Giê-su rằng Chúa có phải là Đấng Cứu Thế Christ, hay là chúng còn phải đợi Đấng khác chăng.
- Chúa Giê-su gởi lời đáp lại Giăng rằng Chúa đang làm những việc của Đấng Cứu Thế Christ ghi trong lời tiên tri của Ê-sai. Và Chúa khuyên bảo Giăng hãy cẩn thận, kẻ người sẽ vấp phạm.
- Sau đó Chúa Giê-su giảng giải cho người dân về Giăng Báp-tít. Chúa phán rằng Giăng còn lớn hơn đấng tiên tri nữa vì Giăng là sứ giả được Chúa Trời sai đi trước mặt Con của Chúa Trời để dọn đường cho Con.
- Chúa dạy rằng tất cả người đời trên thế gian không ai là lớn hơn Giăng, nhưng trong nước Thiên Đàng người nào tự hạ mình xuống để trở thành kẻ nhỏ nhất hầu hạ mọi người thì người ấy còn lớn hơn Giăng.